

**Νικόλαος Τσεμπερλίδης,  
Πρόεδρος Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.),  
μέλος Ο.Κ.Ε., αναπληρωματικό μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.**

Στην ημερίδα αυτή, θα παρουσιασθούν στοιχεία ερευνών, που καταδεικνύουν την έκταση της φτώχειας και των επιπτώσεών της, στην Ελλάδα, εξαιτίας της πολύπλευρης κρίσης, στο εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Έρευνα, που διεξήχθη, για το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, αποδεικνύει ότι το 94,6% των καταναλωτών, στην Ελλάδα, έχει μειώσει την κατανάλωση, γενικά και το 48,4% των καταναλωτών, δηλαδή ένας στους δύο, έχει μειώσει την αγορά τροφίμων. Και θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι δείγμα υπεύθυνης συμπεριφοράς και κατανάλωσης. Όμως, όχι. Αρκετοί, από αυτούς τους ανθρώπους, δεν έχουν χρήματα, για να αγοράσουν τα πλέον απαραίτητα, για την επιβίωσή τους.

Η εικόνα, που οι αριθμοί δημιουργούν, ωχριά, μπρος στη σκηνή ενός καλοντυμένου, από το παρελθόν, αξιοπρεπή πενηντάρη, που ανακατεύει τους κάδους απορριμμάτων, για κάτι φαγώσιμο ή σκύβει το κεφάλι και κρύβεται, στις ουρές των συσσιτίων.

Θα μπορούσα να περιγράψω και άλλες παρόμοιες τραγικές σκηνές, με παιδιά, με άνεργους γονείς, με περήφανα γηρατειά, με συντάξεις πείνας, εικόνες, που «μιλούν – κραυγάζουν», για την ένδεια, τη ζητιανιά, την ταπείνωση.

Μπορείτε να φανταστείτε τις διαστάσεις του φαινομένου αυτού, αν στην Ελλάδα, δεν ήταν ανεπτυγμένος ο θεσμός της οικογένειας και η εκδήλωση της αλληλεγγύης, μέσα από δράσεις πολιτών, Μ.Κ.Ο., Εκκλησίας και Δήμων;

Και ενώ καταδειχτεί, με σαφήνεια, ότι η κρίση, σε συγκεκριμένα κράτη – μέλη, δεν είναι καθόλου μόνο δική τους υπόθεση, αλλά έχει ευρύτερες επιπτώσεις, σε όλους τους εταίρους, η Ευρώπη παλινδρομεί, ανάμεσα σε εθνικές στρατηγικές, εκλογικές στοχεύσεις και οικονομικά συμφέροντα, παρακολουθώντας, αμήχανα, την επέκταση του κοινωνικού αποκλεισμού, και την εκμετάλλευσή του, μέσω του λαϊκισμού, που τρέφει το ρατσισμό, την ξеноφοβία, και ανδρώνει το φασισμό, καταστρέφοντας, συγχρόνως, αξίες και οράματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η πορεία, προς την έξοδο, από την κρίση, δεν επιτρέπει κανένα περιθώριο αδράνειας, αναμονής, συζητήσεων. Είναι η ώρα να περάσει η Ευρώπη, από τα λόγια, στις πράξεις. Πράξεις, που θα φέρουν την ελπίδα, στο προσκήνιο, που θα σταματήσουν τη διαρροή ευρωπαϊών πολιτών, από τις τάξεις των υπέρμαχων του ευρωπαϊκού οράματος, στους ευρωσκεπτικιστές, ή ακόμη και στους αρνητές της Ευρώπης.

Αυτή τη στάση και αυτή τη δράση την οφείλουμε, στα παιδιά και τα εγγόνια μας και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ως χώρος της

Κοινωνίας των Πολιτών, μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη, για τη επιστροφή της εμπιστοσύνης και του οράματος, για την Ευρώπη των λαών και της αλληλεγγύης, στις ψυχές των πολιτών της γηραιάς ηπείρου.

Σας ευχαριστώ.